

# VOSSENJACHT



**vrijdag 4 oktober: Vossenjacht in Haaksbergen**

*De start is vanaf 18.30 uur onder de toren van de Pancratiuskerk.*

Vrijdag 4 oktober kun je tussen 18.30 en 20.30 uur op vossenjacht in het centrum van Haaksbergen. Kinderen, ouders, opa's en oma's, gezinnen gaan

op zoek naar figuren uit de tijd van Franciscus van Assisië.

Franciscus leefde in de 12e eeuw in Midden Italië. 4 Oktober is zijn naamdag.

Werelddierendag is dus niet voor niets op deze dag terechtgekomen. Franciscus was een grote dierenvriend.

Franciscus was de zoon van een rijke lakenkoopman. Hij leefde een leven van 'Leve de lol!'. Hij strooide met geld. Hij dronk en danste met zijn vrienden. Hij hielp zijn vader in de zaak. Zijn leven was één groot feest. Totdat ... hij een melaatse ontmoette.

Door het jagen van vossen leer je Franciscus wat beter kennen. Denk aan Franciscus zelf, zijn vader en moeder, zijn bisschop, de paus van zijn tijd, bedelaars, rovers, troubadours, melaatsen, zuster Clara, de sultan van Egypte...

Je kunt tussen 18.30 en 19.30 uur op je eigen tijd beginnen. Een vrije gift is voor Haaksbergse schaapskudde die getroffen is door blauwtong, is meer dan welkom. Bel voor info pastor Frank de Heus: 06 300 988 33.